



# 'Iedere geit h

KESTEREN – Gerard en Henny Jeronimus wonen sinds 1977 in een idyllisch huisje op 'Kermis-Haven', langs de Rijnbandijk in Kesteren. Bovenaan de dijk staat een bordje met 'geitenkaas'. Op het erf staan fruitbomen en lopen twaalf geiten. Verder heeft het

echtpaar twee varkens, een stel kippen, eenden en ganzen, een kat en een hond. Henny (60): 'Mijn hele behoefte is erop gericht om in harmonie te leven met mens en dier. Kermis-Haven hebben we niet om te beheersen, maar om te beheren. Ik ben heel dankbaar dat ik hier mag leven!'

**R**ust, orde en regelmaat. Die drie begrippen vindt Henny erg belangrijk. 'Ik ben niet al te ordelijk en daarom heb ik geiten! Een geit houdt het leven heel overzichtelijk. En wat ook makkelijk is: iedereen accepteert het als ik zeg dat ik naar huis moet om voor de geiten te zorgen!'

## Gecultiveerde geiten

Met groene laarzen aan mijn voeten loop ik 's morgens om acht uur achter Henny aan naar de schuur. Eerst krijgen de hond en de poes te eten. Daarna zijn de kippen en de eenden aan de beurt. En vervolgens de varkens. Zij knorren flink, maar als ze hun eten hebben, zijn ze al snel stil en tevreden. 'Daar geniet ik van! Varkens horen prachtig in de kringloop. Zo drinken ze bijvoorbeeld de wei die overblijft bij het maken van kaas.' Nu zijn de geiten aan de beurt. 'Mijn gecultiveerde geiten krijgen ook een beetje brok,' lacht de eigenares. Hoeveel geiten ze heeft? 'Teveel! Ik melk er acht. Verder lopen er nog twee jonge geitjes van vorig jaar en twee van dit seizoen.' Ieder jaar jonge geitjes vergt werk, maar volgens Henny horen onder bloesemende bomen toch echt kleine geitjes te lopen!

## Melken

Eerst is Aagje aan de beurt. Zij loopt graag weg tijdens het melken en wordt daarom vastgezet tegen de schuur. Henny zakt door haar



knieën, maakt met een doek de uier schoon en smeert er een beetje uierzalf op. Daarna begint het melken. 'Je moet de spenen vinger voor vinger dichtknippen. Kinderen vinden dat prachtig. Ze moeten het ervaren. Tegenwoordig is alles zo kunstmatig! Hoe kan iemand de aarde liefhebben als hij er niet in ondergedompeld wordt? Je goed voelen heeft te maken met ervaring. Dat zit dieper. Ik houd ervan om te filosoferen. Onder het werk kan ik veel denken omdat dit allemaal automatische handelingen zijn.'

Tijdens het melken eet de geit brokjes. De hond verorbert alles wat naast de emmer valt. 'Dat past ook prima in de kringloop,' vindt Henny. Alle geiten accepteren de hond, behalve geit Sara. Bij haar hoeft de hond het dan ook niet te proberen om gevallen brokjes op te eten. Een flinke ruk aan het touw en een sprong doen de hond wegstuiven. 'Ze moet haar plek weten,' constateert de vrouw nuchter.

## Karaktertrekken

'Iedere geit heeft z'n eigen naam, karakter en verhaal. Geiten zijn erg nieuwsgierig. Het zijn echt bijzondere en grappige beestjes. Zeer eigenzinnig! Ze zijn erg op mensen gericht. Kinderen komen hier vaak. Er valt altijd wel wat te beleven. Ze helpen mee met voeren, melken, wijnbesjes snoepen, eieren rapen of ze zoeken in de sloot naar vissen. Als er kinderen aanwezig zijn bij de geboorte van een geit, verzinnen zij een naam.'



# heeft z'n eigen naam, karakter en verhaal'



Geiten en bomen gaan volgens Henny absoluut niet samen. Daarom staan de geiten vast. Alleen Margriet mag bij een boom grazen want zij heeft geen tanden meer en kan dus niet schillen. Binnen de groep is een strakke hiërarchie. Dat merk je vooral als de geiten 's winters in de stal staan of tegen de dijk grazen. De oudste is meestal de baas.

## Nieuw stukje gras

Een geit geeft pas melk als er kleintjes zijn geboren. In het voorjaar melkt Henny haar geiten tweemaal daags. 's Morgens tegen achten en 's avonds rond zes uur. In de winter is één keer per dag voldoende. De laatste geit begint rondjes te lopen om haar paaltje als de melkster in de buurt komt. 'IJsberen, een stukje ongeduld,' verklaart zij. Na de achtste geit is de emmer vol. Nu krijgt ieder dier een nieuw stukje gras. Als laatste kijkt Henny nog even keurend de wei rond. 'Als ik één geit vergeet, word ik onmiddellijk teruggeroepen!' Maar op dit moment is iedere geit tevreden en klinkt er geen gemekker.

## Pure luxe

Na het melken neemt de natuurliefhebster me mee op verkennings-tocht over haar erf. 'Toen de buurman dat stukje boomgaard aan ons wilde verkopen, zei mijn man meteen ja zonder dat ik erbij was. Ik was zo boos dat ik hem twee weken

niet heb aangekeken. Maar nu vind ik dat stukje land het mooiste dat we hebben! In de zomer is het er lekker koel en beschut. En de pruimen zijn heerlijk. Het is pure luxe als je hiervan mag genieten en er niet van hoeft te leven. Tegenwoordig zijn we, mondiaal gezien, zo afhankelijk geworden van elkaar. Het voelt als uitgeleverd zijn aan elkaar. Maar ten diepste leven we bij de gratie van wat de aarde, zo je wilt de Schepper, ons geeft. We zijn als mens afhankelijk van wat er om ons heen is. Het is goed voor je om bezig te zijn met de basale dingen. Met de grond onder je voeten en de vruchten aan de boom.'

## Rustgevend

Kermis-Haven zou van oorsprong Kermestein-Have zijn, dus een stukje land behorende bij het vroegere kasteel Kermestein in Lienen. Het echtpaar Jeronimus krijgt vaak de vraag waarom ze op hun prachtige erf geen camping, pension of zorgboerderij beginnen. Henny: 'Ik houd niet van dat georganiseerde. En het hoeft ook helemaal niet. Ik heb hier veel aanloop. Iedereen is welkom. Ik spéél zorgboerderij, spéél camping en pension. Ik hoop dat ieder die de dijk afkomt het hier naar z'n zin heeft en tot rust komt!'

Na haar dagelijkse ochtendronde is het tijd voor warme thee met munt- en citroenblaadjes uit eigen tuin. Rustgevend! Als kritische fijnproever krijg ik ook nog een slok koelkastkoude en een slok verse warme geitenmelk voor m'n neus. Mmmm, dat smaakt lekker! Ook de geitenkaas krijgt mijn goedkeuring. Bijna alle melk wordt voor de kaas gebruikt. Slechts een klein beetje is voor de yoghurt of in de koffie. Op planken in de keuken staan grote wijnvaten. Gerard is de wijnmaker in huis. Hij gebruikt er druiven, pruimen en rozenbottels voor. Ook sap, jam en chutney worden op Kermis-Haven rijkelijk geproduceerd. Mede dankzij de eigen groententuin kan het echtpaar volgens eigen zeggen voor 99% in hun warme hap voorzien. 'Niets verspillen en blij zijn met de verrassingen van elk seizoen.'

